

PTT Post

Port betaald

Port payé

Pays-Bas

30e jaargang, nummer 148, april 2003



belboei

scheepsjournaal van de zuiderkruisgroep en haar onderdelen

Inhoud

Van de redactie.....	3
Van het bestuur	4
Jantje Beton	6
Albert Schweitzerhorde.....	7
Uit de oude doos.....	8
10 vragen aan.....	10
Advertenties.....	12
Pocahontaswacht	13
Rectificatie.....	15
Beverweekend	16
Vertrouwenspersonen	18
Videomathon WVA.....	22
Verhuisberichten en cyberinfo.....	25
Advertentie.....	25
Oude kranten, Wilde Vaart	26
Telefoonnummers.....	27
Data en mededelingen.....	28

Colofon

Redactie:
Joke de Jong
Ben van Hengstum
Sandra Boeijink

Redactieadres:
Bosboom-Toussaintlaan 69
1215 CB Hilversum
of:

Belboei@zuiderkruis.nl

Verzendadres:
Bodemanstraat 60
1216 AL Hilversum

Oplage:
275 exemplaren

Drukwerk:
Drukkerij Bobuco
Nieuweg - Hilversum

Abonnementen:
Tegen de geringe vergoeding van 12 euro kan voor niet-leden van de Zuiderkruis-groep een abonnement worden genomen. Aanvragen graag aan de redactie richten. Leden krijgen de Belboei automatisch kosteloos thuisgestuurd.

uiterste inleverdatum voor
de volgende
Belboei
12 april 2003

Van de redactie

Het is weer zomer. Althans, het lijkt zo. Gisteren voorspelde Piet Paulusma wel 26 graden voor vandaag. Origineel waar. Meestal redden we de voorspelde temperaturen van de door ons zo gewaardeerde Piet niet, maar toch. Laat-ie er nou eens een graadje naast zitten... Kortom, we hebben weer zin om te varen. En dat kan dan ook! De boten liggen weer in het water, we zijn er klaar voor!

Jantje heeft Hilversum bezocht en dat heeft de Zuiderkruisgroep geen windeieren gelegd. Welke Jantje, zul je je afvragen? Nou, Jantje Beton dus. De opbrengst was weer verpletterend, lees snel de resultaten op bladzijde 6. In onze rubriek "Uit de oude doos..." hebben we de resultaten van 1974 nog eens opgediept. De oplettende lezer zal zien dat Jantje een grote upgrade heeft ondergaan. Hij past wat meer in deze tijd zullen we maar zeggen. Overigens heeft de Jantje uit de oude doos een extra aangesel gekregen. De redactie twijfelt nog of dit per ongeluk of expres is toegevoegd, en door wie.

B@rt heeft de allereerste rectificatie op z'n naam weten te schrijven. Zie bladzijde 15.

Vandaag versterkt Sander Blase voor het eerst de redactie vanwege het feit dat de zittende "oude" garde heeft aangekondigd de hielen te lichten. Welkom Sander! En overlaad 'm met kopij hè!

Herma stelt zich nog even voor in de "10 vragen aan...". De ontboezemingen die je hierin aantreft... wie had dat gedacht.

Goed, het zit er weer op. Veel leesplezier en tot de volgende Boei.

Liefs, je redactie

Copy- en verschijningsdata

Nummer	Datum inleveren copy	Verschijsning Belboei
149	7 juni	± 19 juni
150	30 augustus	± 12 september
151	18 oktober	± 28 oktober
152	6 december	± 17 december

Van het bestuur

Een levendige groep, schreef ik vorige keer.

Maar zodra het buiten warmer wordt zie je ook de groep nog verder opbloeien: niet alleen de boten moeten weer het water in (ze liggen er inmiddels allemaal in), ook de haven wordt weer intensiever gebruikt dan in de winter. Gelukkig hebben we Rob bereid gevonden om zich om de haven te gaan bekommeren. Allereerst moest de grote boom die ons havengebouwtje opzij duwde eraan geloven. Met de hulp van Rutger (zaag) en de Wilde Vaart (spierkracht) is de boom inmiddels geveld. Rob is van alles in en rondom de haven van plan, dus het wordt de moeite waard om op te letten hoe mooi het allemaal wordt.



Helaas bloeien er ook allerlei andere zaken op de afgelopen tijd. Werd eerst bij de Albert Schweitzerhorde in Loosdrecht ingebroken en daarna op de Schutterweg, inmiddels ook op de Diependaalselaan en op de Eikenlaan. Vaak met grof geweld werd veel schade aan de gebouwtjes veroorzaakt, zonder dat ze veel bruikbaar konden vinden. Maar wij zijn er weer klaar mee: het kost kapitalen om een en ander te herstellen, want onze verzekering heeft nou eenmaal een best wel hoog eigen risico. En dan spreken we nog niet eens over de mensen die de telefoontjes krijgen om (vaak in het holst van de nacht) naar het clubhuis te komen om te kijken wat er weg is en om de boel dicht te timmeren. Vervelend, maar laten we maar hopen dat de daders snel gepakt worden.



Dat brengt me bij het onderhoud van onze gebouwen. Nadat diverse mensen er de afgelopen tijd veel energie in hebben gestoken bleek er aan de steeds ouder wordende gebouwen toch hoe langer hoe meer te repareren te zijn. Daar was niet tegenop te werken! Geruime tijd immers hebben we het onderhoud van een aantal gebouwen uitgesteld omdat er allerlei gemeentelijke bouwplannen waren die afbraak of verplaatsing van onze gebouwtjes betekenden. En dan ga je niet kort daarvoor allerlei kozijnen vernieuwen, nietwaar? Inmiddels zijn de plannen nog niet echt van tafel, maar moet er toch het één en ander ge-

beuren: nog langer wachten gaat echt niet meer.

Gelukkig hebben we nu een aantal mensen bereid gevonden om er gezamenlijk tijd in te steken om naar het onderhoud van onze gebouwen te kijken. De komende tijd gaan zij Belboei 148, februari 2003, pagina 4

al de hoognodige zaken ter hand nemen. Onderhoudscommissie, U wacht een dankbare taak!

Nog zo'n actie van een groep die zich voor een goed doel sterk maakt: de slepercommissie. U heeft allemaal inmiddels een brief in de bus gekregen met de oproep om certificaten te kopen, waardoor we de sleper die inmiddels gebouwd wordt kunnen betalen. Nogmaals wil ik U vanaf deze plaats oproepen om daaraan mee te doen, en om Oma's en Opa's, ooms en tante's de actie van harte aan te bevelen: wanneer de sleper met Uw hulp klaar is kunnen de scouts van de zomer heel wat makkelijker op kamp. De nieuwe sleper kan dan weer zeker een halve eeuw mee. Inmiddels zijn de eerste resultaten van deze actie op het rekeningnummer van de penningmeester te zien. Geweldig goed!



Tot slot wil ik ook onze oud-voorzitter Jos Spaanjaars nog heel veel sterkte en beterschap wensen. Was het vorig jaar Bep, nu is Jos aan de beurt. Dit ziet er nog veel vervelender uit. We leven allemaal erg met je mee, Jos!

Ruurt Stapel
Voorzitter

Jantje Beton

En dan is het zaterdagavond 8 maart 2003 en zit het er weer op voor dit jaar: Vijf avonden en de hele zaterdag is iedereen weer druk in de weer geweest met de Jantje Beton collecte.

Jantje die, voor de oplettende kijker, dit jaar in een moderner jasje is gestoken. En dat jasje heeft ons als groep in ieder geval weer veel geld opgeleverd.

Ik wil dan ook namens het bestuur iedereen: alle bevers, welpen, verkenners, wilde vaarters en leiding heel erg bedanken voor hun enorme inzet die dit jaar weer een topopbrengst heeft opgeleverd.

Maar nu genoeg gepraat, de cijfers:

In 2002 hebben we opgehaald:

Huis aan huis collecte	€ 3.049,22
Straat collecte	€ 1.584,75
Totaal	€ 4.633,97

En dat was al iets meer dan het jaar ervoor.

Maar in 2003 hebben we opgehaald:

Huis aan huis collecte	€ 3.593,89
Straatcollecte	€ 1.851,21
Totaal	€ 5.445,10



Dus dit jaar hebben we met zijn allen ongeveer 800 euro meer opgehaald dan vorig jaar.

Een fantastisch resultaat!!!!

Ongeveer de helft van de opbrengst is voor onze eigen groep en we zijn dan ook erg blij want die 2.700 euro kunnen we heel goed gebruiken voor onder andere de aanschaf van onze nieuwe sleper en alle andere noodzakelijke dingen.

Ook in de rest van Hilversum werd weer veel opgehaald: in totaal is er in heel Hilversum €18.788,54 opgehaald voor Jantje Beton. En ook dit was ruim 3.000 euro meer dan vorig jaar.

Nogmaals namens het bestuur: allemaal heel erg bedankt en ik hoop dat we ook volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen.

Rob

Albert Schweitzerhorde

Omdat er de afgelopen weken eigenlijk niets gebeurt is bij ons, behalve de verdwijning en wederverschijning van de vijver en het plotselinge arriveren van een heus tweede moeras, zodat wij bijna durven te wedden dat wij de groep zijn met de meeste moerassen per vierkante meter in hun bos, hebben wij besloten om maar even te gaan vertellen hoe onze opkomst, als alles meezit, eigenlijk hoort te gaan.



Het feit dat deze opkomst door waarde collega Chil gemaakt is en dit stuk door Bagheera en Akela berust op louter toeval.

Het was een gewone zaterdag. Akela en Bagheera zaten nog altijd vol trots de nieuwe deur te bewonderen evenals het nieuwe naambord op ons clubhuis, toen er een heuse Ninja op zijn stalen ros (in de Albert Schweitzer volksmond fiets zonder spatbord genoemd, red) aankwam.

Hij had het programma in de buidel bij zich en vertelde dat wij niet geheel ontoevallig als thema Ninja's hadden. Dat hield dat de volgende missies moesten worden voltooid, mocht jij je een echte Ninja noemen. Als eerste moest je een snelheidstest ondergaan, hierna een zintuigentraining, daarna moesten de Samurais tegen de Ninja's het magische ei bewaken en veroveren. Hierna trokken de 3 leiding zich terug op de wijsgerenheuvel waarna zij tot de conclusie kwamen dat alle 11 de aspiranten geslaagd waren voor hun test.

Dat was dus een normale opkomst als alle anderen, hopelijk krijgen jullie nu een beetje een idee van wat wij uitspoken in het verre Loosdrecht.

Ook willen wij nog via deze weg de leverancier van de nieuwe deur, het Zuiderkruisbord, inbraakstrips en degene die al maanden lang probeert water en verwarming te maken in ons clubhuis heel hartelijk bedanken voor het opfleuren van ons clubhuis.

Rick en Rik

Uit de oude doos...

Wat oud is en een rijke geschiedenis kent, kan met een gerust hart gebruikt worden om af en toe eens te citeren. Wegzweven bij de stoere verhalen van weleer. Uit de tijd van de houten rijksdaalder. Toen oma nog een meisje was. Toen Nederland nog werd geregeerd door de Spaanse koning. In de tijd nog voordat de Vikingen Engeland binnenvielen. Toen...

We schrijven 1974, november. De opbrengst van de Jantje Beton collecte overstijgt alle verwachtingen...

Uit deze Belboei komt het volgende stukje...

NATIONAAL JEUGD FONDS



JANTJE BETON
van 11 - 16 november 1974

Welpen, verkenneren en loodsen hebben zich het vuur uit de sloffen gelopen voor onze JAN. We mogen wel zeggen met een redelijk succes. De Kerkelandenwijk, waar wij de huis aan huis kollekte deden heeft ons opgebracht f1018,77 De straat kollekte f 554,10
totaal: f1572,87

Hier gaan wat kosten vanaf, de helft van de netto opbrengst is voor de groep.

N.B. Onze groep heeft het meeste geld bijeen gebracht, met als goede tweede de Beatrix korpsen.

December 1975. Er zijn verdwaasde verkennertjes gespot.
Uit deze Belboei komt het volgende stukje...

NIEUWE NAMEN IN HET WATERWERK



Wanneer je als jong maatje pas bij Scouting begint duizel je wel een beetje van al die namen en uitdrukkingen die over je uitgegoten worden.

Bij de meisjes hoor je spreken van vendel, bak, tentjes, kap, stuur of gewoon Mina, bij de jongens spreken zo over troep, bootsman, schipper of ook gewoon weg Karel. Aan al die verschillende namen in meisjes en jongens groepen is nu wat gedaan, zodat, als we eens over en weer op bezoek komen, we elkaar tenminste begrijpen. "troep" en "vendel" wordt "WACHT", dus Timerley-wacht bij Kiowa en b.v. ochtend-wacht bij Zuiderkruis. Het opperhoofd van de wacht blijft Schipper of Kap of de padvindstersnaam, terwijl "Stuur" en "Stuurman" gewoon STUUR geworden is. Bak blijft BAK en de vertegenwoordig(st)er van de bak in de scheepsraad heet "BOOTS". Haar of zijn eventuele assistent(e) wordt kwartiermeester genoemd.

Het monsterboekje en de juniorexpres worden vervangen door een nieuw monsterboekje voor meisjes en jongens gelijk, waarin een aantal vaardigheden zijn opgenomen die je nodig hebt om onze bezigheden op en rond het water te kunnen doen. Deze basisvaardigheden zijn, naar moeilijkheid gerangschikt in drie delen en worden afgesloten door een zwerftocht die je maakt met een of twee andere of met je hele bak.

Als een scheepsmaatje (pas geïnstalleerde junior of zeeverkenner) de eerste kolom "vol" heeft is zij/hij "LICHTMATROOS". Bij de volgende kolommen gaat dat verder als "MATROOS" en "VOLMATROOS".

Specialisatie is mogelijk. Iemand die het leuk vindt veel te doen aan b.v. kaart en kompas kan het hele navigatie deel in een keer afmaken, dit kan ook met zeemanschap, schiemannen, kamperen en EHBO.

Je ziet mogelijkheden te over.

Waarschijnlijk zijn de nieuwe monsterboekjes in het voorjaar al verkrijgbaar.

10 vragen aan Herma van Ouwerkerk

1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je bij de Zuiderkruis?

Mijn naam is Herma van Ouwerkerk, ik ben 44 jaar oud en teamleidster bij de 5e Beverkolonie.

2. Werk je, of volg je nog een opleiding en wat?

Ik werk op dit moment bij de Thuiszorg als coördinerend praktijkopleider. Volgend schooljaar ben ik fulltime coördinator opleidingen. Mijn werk bestaat uit het opleiden van medewerkers die in dienst zijn van de Thuiszorg en werkzaam zijn in huishouding, verzorging en/of verpleging.

3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten / partner?

Ik woon in Hilversum en mijn moeder van bijna 80 jaar woont bij mij.

4. Wat zijn je hobby's naast scouting?

Ik heb net een opleiding van twee jaar afgerond voor LOTUS (Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers) is het ontwerpen en insceneren van (ongevals-) situaties en het op medisch verantwoorde wijze uitbeelden van slachtoffers en acuut zieken daarin, ten behoeve van het onderwijs in de EHBO. Verder ben ik actief lid van de EHBO vereniging, doe ik soms als ik tijd heb vrijwilligerswerk voor de zonnebloem en help ik tijdens het ziekentridium, dit omdat er altijd een tekort is aan verzorgend / verplegend personeel.

Ik ga graag uit eten en vind het leuk om dingen te maken.

Ik wil nog een reis naar Afrika maken maar daar heb ik nu even geen tijd voor.



5. Welke functie(-s) vervul je binnen de groep? En wat houdt dat in?

De functie die ik op dit moment vervul is de functie van teamleidster van de Bevers. Ik ben in juni 1991 met deze functie begonnen nadat Ineke Rörík de Bevers had verlaten. In deze functie ben je samen met je team verantwoordelijk om onder andere een leuk programma te bieden aan de Bevers. Verder zijn we druk met het bezoeken van de ouders van onze nieuwe Bevers, vergaderingen, organiseren van een weekend en het kamp met Pinksteren. Dit is een klein onderdeel van deze functie, die ik samen met een enthousiast team vervul.

6. Waarom zit je bij scouting?

Ik zit bij scouting omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken en ze iets te leren. Ik vind het belangrijk dat kinderen met elkaar kunnen spelen en spelenderwijs dingen te leren. In mijn werk had ik veel met oudere mensen te maken voordat ik de functie van praktijkopleider had. Tijdens deze werkzaamheden had ik vaak te maken met zieke mensen, mensen die komen te overlijden. Op zaterdag kon ik deze dingen makkelijk vergeten. Bevers zijn onbeveng en gaan overal op in. Zie jij een kabouter, dan zien zij deze ook. Het was / is een goede combinatie.

7. Wat heb je tot nu allemaal gedaan en wat zou je allemaal nog willen doen bij de ZK?

Ik ben in een ver grijs verleden begonnen als welpenleiding van de Neuweghorde. Deze was toen gevestigd op de Neuweg. Na verloop van tijd ben ik daar Akela geworden. Dit heb ik ongeveer 11 jaar gedaan. Ik ben er toen een poosje tussenuit geweest en ben dus weer teruggekomen als teamleidster Bevers.

8. Wat is het populairste spel voor een beveropkomst?

Eigelijk is dat er niet, Bevers vinden alles leuk. Ze bouwen graag aan onze Beverdam of hutten in het bos. Verder vinden ze het helemaal te gek als er een figuur uit het Hotsjietonia op bezoek komt.

Hippe Springveer kwam uit de kast springen er zijn nog regelmatig Bevers die aan de kast luisteren of Hippe daar nu nog in zit.

Verder vinden ze het erg leuk als Lange Doener, Juffrouw Pompedomp of Frederik Scheuremaar langs komen. Een weekend of kamp vinden ze ook erg leuk. 's Avonds wandelen met de zaklantaarn is ook erg spannend.

9. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon stellen?

Mijn nieuwe vraag: Hoe is hij bij de zuiderkruis is begonnen en hoelang hij de financiën al beheerd?

10. Ik wil graag in de volgende Belboei. in deze rubriek zien omdat. . . .

Ik wil graag in de volgende Belboei Harry Rörrik in deze rubriek zien omdat hij volgens mij al heel lang de penningen van de groep op een goede manier beheert. En het is gewoon een erg leuke lieve aardige man.

(advertenties)

Svenfix realiseert al uw creatieve ideeën met betrekking tot uw binnen- en buitenhuis, zoals: meubels, verbouwingen en decoratieve aanpassingen

U kunt het zo gek niet bedenken...

-Svenfix-

Bakkerstraat 19 • 1221 GS Hilversum • tel./fax: 035-683 44 02 • info@svenfix.nl



standbouw, decorbouw, interieurbouw en verbouwingen

R O è L

FINANCIËEL ADVIESBUREAU

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn bij het oplossen van uw financiële vraagstukken, waaronder:

- > **sparen in het algemeen**
- > **kopen of huren van een woning**
- > **lijnen van pensioenbreuken**
- > **financiële haalbaarheid van vervroegde uittrekking**
- > **assurantiebeheer**

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een oriënterend gesprek.

ADVISEUR SPAAR- EN PENSOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN

Brinkzicht 22a, 3743 EX Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

Belboei 148, februari 2003, pagina 12

Lot en Saskia

Deze dag begon rustig: opstaan, lekker ontbijtje en fijn naar scouting. Tot onze grote schrik hoorden we dat het programma door Lot en Saskia was gemaakt. (ooow neej!!!) We gingen ons Pocalokaaltje in en het was net zo rumoerig als altijd. Lot en Saskia lieten de groep tot rust komen en begonnen hun programma uit te leggen.

Toen werden we in drie groepen verdeelt. En elk groepje kreeg als extra handicap ook nog een leiding. Later werden de regels uit gelegd. We hadden vier spellen, trefbal, touwtje trekken, vragen beantwoorden over Nawaka, en een tekening van een boot maken, en tenslotte ook nog een rap, die we daarna (in de middag) moesten opvoeren. We begonnen met ons groepje met trefbal, waar we natuurlijk iedereen hard inmaakten, maar toch ook aardige tegenslag hadden, doordat Ronald in ons groepje zat, die gekke handicap.



Toen we daar mee klaar waren kregen we een aantal vragen die over het Nawaka en koningin Wilhemina enzo. Na veel gepeins en hersenkraking waren we eindelijk klaar met de vragen. En..... verrassing we gingen weer trefballen. Daarna gingen we touwtrekken, na een meesterlijk grapje, met het touw vastbinden aan een Boot en de tegenpartij laten trekken, gingen we dus serieus touwtrekken. Dat hadden we trouwens tot twee keer toe verloren.

En toen, kwam het meesterlijke gedeelte van de dag, de rap maken. Ons groepje had natuurlijk de beste rap gemaakt. Onze rap (die de hippe kippen heette) hebben we opgeschreven, geperfectioneerd, een beat erachter gezet en klaar. Toen kregen we als opdracht om een zeilboot te gaan tekenen. Die Josse en Koen getekend hadden.

Nadat Jochem zijn tekenkunst had laten zien ging iedereen verder met het maken van hun boot. Toen iedereen klaar was met zijn boot tekenen, was het moment van de waarheid aangebroken.....We moesten ons rap showen.

Wij moesten natuurlijk weer als eerst! Maar ook meteen het best, dus dat was wel zonde. Daarna kwam het groepje van Jochem. En daarna kwam nog een groepje, maar ik zal echt niet meer weten van wie. Nou....het was dus vrij duidelijk dat wij hadden gewonnen. Saskia en Lot hadden bedacht dat het wel wat leuk zou zijn als ze de prijs zouden verstoppen, en dan aan ieder groepje letters geven.

Het groepje die het meeste punten hadden het meeste letters, en de minste punten de minste letters. Maar ze hadden degenen met het minste punten eerst de letters gegeven, dus die waren al begonnen met zoeken terwijl de anderen de letters nog niet eens gekregen hadden. Achteraf had Josse het toch nog gevonden, dus dat maakte niet uit.

Dat was ongeveer de dag.

Josse en Bart E. van de Poca

Rectificatie...

Dag Allemaal!

Misschien is dit wel de allereerste keer dat er een rectificatie is gezet in de geschiedenis van de Belboei! Maar ja, als je zo'n grove, stomme fout maakt zoals ik deed in de vorige Belboei, dan moet je dit wel zo oplossen!

Het gaat hier om het verslag van het WWW van de WVA onder het kopje: WinterWandelWeekend in WV-Versie...

"Verder gingen we de dag erop (in chronologische tijdvolgorde, tering, wat een moeilijk woord...) moeizaam opstaan, ontbijten (waar Daan nog een overheerlijk glas melk van Eric (een ex-POCA-er, hé Eric!?!?!?) kreeg), opruimen, nog meer opruimen, en tenslotte nog meer opruimen, totdat de eerste ouders hun verkenners op kwamen halen. Nou, dit was eigenlijk WWW 2003!"

Tja, misschien dat jullie, nu je dit eens van dichtbij bekijkt, de fout al kunnen ontdekken. Het gaat hier namelijk om het feit dat ik Erik met een C heb geschreven, en dat moet dus met een K. Sorry Erik! Maar dat van die Poca klopt dus lekker ff wel hè! Vergeet dat vooral niet!

Nou, dit moest dus even recht worden gezet! Bij deze dus Erik! Greetz en tot gauw!
B@rt (WVA)



Beverweekend 29 en 30 maart 2003

Zaterdag 29 maart was het weer tijd geworden om met de Bevers op weekend te gaan. De Bevers kwamen om 15.00 uur met hun ouders en tassen vol naar het clubhuis op de Diependaalselaan want daar zou het allemaal gaan gebeuren. Nadat de ouders alle bedden hadden verzorgd en waren vertrokken, zijn we begonnen met ons Beverlied. Daarna was de installatie van Anke die als nieuwe leiding ons team is komen versterken.

Na de installatie van Anke zijn we in de kring gaan staan en moesten we de ogen dicht doen. We zijn met zijn alle naar het Land van Hotsjietonia gesprongen. Daar aangekomen vonden de Bevers al snel de hoed van Lange Doener met daarin allemaal boekjes. Lange Doener hebben we niet gezien dit weekend alhoewel we hem misschien wel hebben zien lopen.

Met de boekjes konden de Bevers plaatjes plakken en opschrijven (door de leiding) wat ze allemaal gedaan hadden tijdens dit weekend. We zijn daarna eerst limonade gaan drinken en hebben chips gegeten. De Bevers mochten van alles doen als ze het maar weer zelf opruimde. De wildste plannen werden door de verschillende Bevers besproken maar gelukkig was er ook de leiding nog die alles in goede banen leiden.

Het spelen was niet zo moeilijk maar het laatste deel van deze opdracht het opruimen viel niet voor iedere Bever mee. Er werd van alles gedaan door de Bevers visen vangen, spelen met de bal tikkertje te veel om op te noemen. Al snel was het 18.00 uur tijd om te gaan eten. Er was een restaurant gemaakt waar de Bevers konden eten naar eigen keuze. Er was een keuze tussen patat met kroket of frikadel of macaroni of pannenkoeken met stroop of suiker of poedersuiker of jam.



Na dit alles was er nog het toetje, hier konden de Bevers ook een eigen keuze maken tussen gele of bruine vla of yoghurt. Dit alles met slagroom en verder was versier hagelslag. Deze maaltijd is gekookt door Guno die die dag jarig was (de Bevers hebben heel hard voor hem gezongen) en Rick. Daarvoor nog onze hartelijke dank.

Na de maaltijd was het tijd om even te wandelen met de zaklantaarn. Het was nog niet echt donker maar dat maakte voor de Bevers niet uit. Dit was erg spannend. Sommige Bevers hadden hier dan ook naar uitgekeken. Toen we na de wandeling terug in het clubhuis waren was het toch tijd geworden om de slaapzalen in orde te gaan. Belboei 148, februari 2003, pagina 16

maken en de Bevers konden zich gaan uitkleden wassen tanden poetsen enz. Voor het slapen gaan werd er nog even door 1 groep met de zaklantaarn gespeeld.

De ander groep wilde meteen gaan slapen. Om ongeveer 21.00 uur sliepen de meeste Bevers. Voordat wij ons luchtbed opzochten zijn we nog even een laatste keer gaan controleren of iedereen nog in zijn/haar slaapzak lag. We hebben wat Bevers liefdevol toegedekt of teruggelegd op hun luchtbed. Daarna konden wij met een gerust hart ook gaan slapen.



De volgende morgen waren de Bevers om 10 voor 7 zomertijd wakker. Behoorlijk vroeg dus. Om 08.00 uur zijn wij ons eerst gaan aankleden en daarna zijn we de Bevers gaan helpen met aankleden, koffers inpakken, slaapzaal schoon maken anders konden we niet ontbijten. Daarna was het tijd voor het ontbijt. Na het ontbijt hebben we samen met de Bevers de laatste tassen ingepakt en zijn we de boekjes van de Bevers gaan beplakken.

Daarna zijn we naar buiten gegaan en hebben stokken gezocht zodat we ons eigen brood konden gaan bakken. Iedere Bever had zijn/haar eigen stok en kon zelf brood gaan bakken. Na het brood bakken was het alweer erg laat geworden, de ouders zouden de Bevers alweer zo komen halen. Maar we moesten eerst nog afscheid nemen van Suzanne die helaas op zaterdag niet meer beschikbaar kon zijn voor de Bevers. Dorien de groepsbegeleider Bevers was ook van de partij.

De Bevers hadden een mooi Beverboek voor Suzanne gemaakt met wat aanvullingen van de leiding, verder kreeg ze haar eigen beker mee en een mooie ketting. Dorien had na mens de groep een bon voor haar. Suzanne bedankt voor alles, we zullen je missen. Na dit alles zijn we weer in de kring gaan staan want we moesten weer terug naar de gewone wereld.



We deden de ogen dicht en sprongen zo terug naar de gewone wereld. Na de afsluiting waren de eerste ouders al gearriveerd. Het was als vanouds weer een fantastisch weekend met mooi weer.

Herma

Even voorstellen.....

De vertrouwenspersonen van de Zuiderkruisgroep

Herken jij dit.....?

Je bent sinds een paar maanden lid van een vereniging, in dit geval het Zuiderkruis. Je bent helemaal enthousiast. De opkomsten zijn leuk, de spelen die gedaan worden vind je leuk en je leert ook nog eens wat. Totdat.....je bij een paar opkomsten gepest werd. Jij balen, niet meer naar scouting toe willen maar nog belangrijker, niemand kunnen vinden waar je mee kan praten. Geen medescoutingleden want die pesten jou, je leiding heb je geprobeerd maar die zeggen dat het vanzelf overgaat en dat je even door de zure appel heen moet bijten. Ook je ouders durf je het niet te vertellen.



Wat moet je doen? Je weet het echt niet!...

Sinds 2000 heeft de Zuiderkruisgroep de beschikking over vertrouwenspersonen. Dit zijn personen bij wie elke Zuiderkruiser met een probleem of klacht terecht kan en een luisterend oor zal vinden. Je kan bij hen terecht voor alle problemen, mits deze op een bepaalde manier te maken hebben met scouting. Het voorbeeld boven aan dit stukje is maar een van de vele. Denk ook maar aan de volgende voorbeelden:

- Je wordt op school gepest, omdat je lid bent van scouting;
- Je wordt op een voor jou niet prettige manier aangeraakt;
- Je bootsman weigert je te leren zeilen, ondanks dat de leiding hier al een iets van heeft gezegd;
- Je bent bang in het donker en de leiding doet hier niets aan;
- Je wordt geslagen;
- Zo kunnen we nog wel even doorgaan.....

Je leiding is natuurlijk je eerste aanspreekpunt. Vind je dit eng, vervelend of heb je juist een probleem met je leiding dan kun je altijd bij ons terecht.

Hoe gaan wij te werk?

Je belt, schrijft of emailt ons;

Wij komen bij elkaar of nemen contact met elkaar op om te kijken wie het probleem gaat aanpakken; Binnen een week neemt een van ons contact met jou op om een afspraak te maken, zodat we samen met jou een plan kunnen maken om je probleem op te lossen.

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat datgene wat jij ons verteld nooit zullen doorvertellen. Om het probleem goed aan te pakken moeten we natuurlijk wel de betrokkenen informeren. Dit doen wij alleen als jij hiervoor toestemming geeft.

Wie zijn wij eigenlijk?

- Danny van der Linden → oud leiding Bakboordwacht en Wilde Vaart en kent het Zuiderkruis van binnen en van buiten;
- Ellen Reurings → oud leiding Ankerwacht en maatschappelijk werkster;
- Maud Pellen → doet verschillende hand en span diensten voor het Zuiderkruis en is verpleegkundige in het AZU.

Als wij niet uit een probleem kunnen komen of willen wat advies in het oplossen, dan kunnen we terecht bij:

- Dhr. Van Voorst Vader → huisarts

Hoe kan je ons benaderen?

Je kunt ons op een aantal manier benaderen. In de Belboei vind je onze telefoonnummers. Een andere manier om ons te bereiken is via ons e-mail-adres (vp@zuiderkruis.nl) of je kunt gebruik maken van het formulier op onze internetsite (<http://www.zuiderkruis.nl>).

Weet je dus niet wat je met jouw probleem moet doen, neem dan gerust contact met ons op!

Je weet nu wat we doen, maar wie zijn we eigenlijk. Omdat velen van jullie ons niet of niet goed zullen kennen gaan we ons in de komende 3 belboeien voorstellen.

De eerste van de drie vertrouwenspersonen, ben ik, Danny van der Linden. Sinds de de welpen ben ik al lid van de Zuiderkruisgroep. Bevers bestonden toen nog niet eens. De meeste leiding van toen is inmiddels geen leiding meer. Best jammer, want als jonge welp was ik toch best een beetje verliefd op Bagheera. Ik denk niet dat ik haar nu nog zal herkennen. De welpen heb ik altijd heel erg leuk gevonden, ik heb zelfs op school een spreekbeurt gehouden over de welpen. Ik stond toen met m'n groene uniform, zuiderkruisdas en en welpenpet aan al m'n klasgenootjes te vertellen hoe leuk de welpen wel niet waren.

Na de welpen mocht ik overvaren naar de verkenners. Dat was wel even wat anders hoor. Er waren daar geen nesten, maar bakken. Wat bij de welpen nog een gids heette, was nu een bootsman en wat was die al oud. Het laatste jaar bij de welpen was ik als oudste van een nest uiteraard de gids. Bij de verkenners aangekomen was ik ineens niets meer, hooguit een dekwabber. Als welkom moesten we via een touw over het

water van de haven in Kortenhoef klimmen. Hierbij haalden de meesten van ons wel een nat pak, wat de pret echter niet mocht drukken want het was toch mooi weer. Het weekend na het overvaren gingen we met de verkenners op kamp, kanoën naar de Loosdrechtse plassen. Het was ongelofelijk slecht weer, het was koud, winderig en regenachtig. Pas heel laat, of het leek heel erg laat, kwamen we aan op het kampeerterrein. Tot onze schrik stond er geen warm clubhuis, maar ook nog geen tent. Al onze spullen lagen nat te worden in de regen. Veel meer weet ik niet van dit weekend, maar dit is me altijd bijgebleven. M'n schoolvriendje hield het daarna voor gezien, het was allemaal iets te zwaar voor hem (denk ik..... watje!). Vanaf dat moment heb ik het echter enorm naar mijn zin gehad bij de Bakboordwacht. Ook hier wist ik uiteindelijk op te klimmen tot bootsman. Dat had zo z'n voordelen. Je mocht later naar je bed omdat je nog moest vergaderen met de leiding over wat je de volgende dag tijdens het kamp ging doen. Maar aan alle goede tijden komt een eind. Ik werd geroepen door de Wilde Vaart.

De Wilde Vaart was in de ogen van de verkenners maar een zootje ongeregeld. Er was zelfs helemaal geen leiding. We hadden wel hele aparte boten, 2 lieschouwen met een rood zeil. We zeilden niet op de Kortenhoefse plassen, maar gingen naar de randmeren om daar het water onveilig te maken. Helaas, zoals dat zo vaak gebeurt, bleef ik niet lang lid van de Wilde Vaart. Andere dingen werden belangrijk. M'n werk bij een grote supermarkt, en stijldansen slokten al m'n tijd op van de zaterdag. Ik zei de groep vaarwel.

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, en ik besloot na 2 jaar eens een kijkje te nemen op de Soos aan de Schuttersweg. Alwaar ik een bekende uit m'n kortstondige Wilde Vaart tijd tegenkwam. Rob wist me over te halen om eens een kijkje bij de welpen te nemen en daar leiding te worden. Als welpenleider heb ik het maar 2 of 3 weken volgehouden. Niet omdat het niet leuk was, maar omdat ik er altijd van heb gedroomd om leiding te worden bij de verkenners. Deze kans werd me geboden, welke ik dan ook met beide handen aangreep. Ik kwam weer terug bij een oude bekende: De Bakboordwacht.

Na een jaar leiding geven bij de Bakboord, werd ik gevraagd om schipper te worden van deze wacht. Een functie die ik vol overgave heb uitgevoerd. Tijdens deze tijd leerde ik uitgebreid samenwerken met Rob, Ben en Hans, mensen die ik gelukkig nog steeds tot m'n beste vrienden mag rekenen. Na een paar jaar vond ik dat het tijd werd om eens iets anders te doen, en toen die kans me geboden werden heb ik het ook meteen gedaan. Samen met Hans ben ik de Wilde Vaart gaan begeleiden. Toen Hans besloot om hiermee te stoppen ben ik vrolijk alleen verder gegaan. Ik mag hopen dat de Wilde Vaart van toen nog vele goede herinneringen heeft aan die tijd. Zoals de kampen naar Zweden en de zwerftochten door Nederland. Te veel mooie herinneringen om die hier

Belboei 148, februari 2003, pagina 20

allemaal te vertellen.

Ik heb altijd gezegd dat ik moest stoppen met leiding (of begeleiding) geven, zolang ik het nog leuk vond. Dus dat heb ik op een gegeven moment nog gedaan. Inmiddels was ik drie keer met de Wilde Vaart naar Zweden op kamp geweest. Van de achterblijvende Wilde Vaart leden en mijn opvolger Rob heb ik een gepast afscheid gekregen.

Uiteindelijk heb ik de groep nooit helemaal gedag gezegd. Samen met Ben, Rob en Hans vormen we de Schrompelstam en organiseren we zo af en toe eens een leuke activiteit voor de groep. Daarnaast beheer ik onze website, en ben ik dus één van de drie vertrouwenspersonen van de groep. Hierin zijn wij in Nederland bijzonder uniek. Ik denk zelfs dat wij als eerste in Nederland vertrouwenspersonen hebben. Dus je moet er niet gek van opkijken als we ooit nog eens een stukje hebben staan in het scouting-magazine.

Dat was in een notedop mijn scouting verleden. Naast scouting heb ik uiteraard nog veel meer bezigheden en vrienden. Ik hou van muziek, in het bijzonder de muziek van Bruce Springsteen. Hierover kan ik iedereen in mijn omgeving de oren van het hoofd praten. In augustus mag ik me de man noemen van mijn lieve vriendin Cora, die mij vorig jaar aan het eind van onze vakantie in Noorwegen ten huwelijk heeft gevraagd.

Tot nu toe ben ik een gelukkig mens, en hoop dat ook de komende jaren te mogen zijn.

Danny

Een “schietende” videomathon bij de WVA...

Geachte allemaal,

Ik geloof dat ik bij dezen ben uitgeroepen tot de nationale (rampen-)verslaggever van de WVA, iets waarover ik persoonlijk mijn mening maar even buiten beschouwing laat... Maar goed, dus dit keer geen Boerenkoolfuif, geen WWW, en geen zomerkampen, maar een geweldig geslaagde Videomathon!

Het kamp begon anders dan alle anderen, want er was een surprise geregeld door Roos. We moesten om 14:00 uur op het Gamma (Ja, dat zeg ik, GAMMA!) terrein verzamelen vanwaar we vertrokken richting Kortenhoeef/'s Graveland. We gingen namelijk BOOGSCHIETEN!

Dus we kwamen daar aan, en na een korte instructie mochten we zelf gaan schieten. Na een paar gaatjes en rode plekken op de armen, lukte het bij vrijwel iedereen (ik noem nu bewust geen namen...) wel aardig op de 10 meter. De beginnerafstand dus. Maar ja, wat wil je anders met een stelletje lekker opgelaten Wilde Vaart-gasten, die nog nooit hebben geschoten. Althans, de meeste niet, waaronder ik zelf...



En nou moet ik even diep graven in de grijze massa bovenin, en met wat externe gecombineerd met interne hulplijnen is het me gelukt! Er waren namelijk 2 geweldige mensen, die ons van alles hebben uitgelegd over de schietkunsten en de geschiedenis van het boogschieten, dit waren Marg en Herman. Hartelijk bedankt. Natuurlijk ook dankzij Roos, want zonder haar waren we er niet eens binnengekomen.

Dus we hebben eerst een uurtje "ingeschoten", half uurtje koffiepauze en daarna wedstrijdje! Was heel leuk, maar uit veiligheidsoverwegingen zet ik alleen de nummers 1 t/m 3 uit het klassement:

1. Daan
2. Niels
3. Bart

Na de 2 leuke uurtjes schieten, zijn we weer naar Loosdrecht gegaan. Daar hebben we eerst wat friet gehaald, en daarna zijn we de eerste van een reeks van 8 films gaan kijken. Tussen de films door hebben we natuurlijk lekker gedronken en gegeten, en na wat rondes gelopen te hebben (trefwoord: Rotonde) hebben we de marathon vervolgd...

Hieronder een lijstje met de films die we hebben gekeken:

(tussen haakjes staat eerst de status waarin we ons bevonden, en vervolgens hoe we de film vonden, algemene beschouwing...)

1. Spy Game (lekker wakker, leuke film!)
2. Ocean's Eleven (Nog steeds goed te doen, Lekkere actie, goed verhaal)
3. Shrek (Tja, beetje suffig worden..., Leuke melige film...)
4. Black Hawk Down (gaap, gaap, maar wakker..., tja, wat zullen we daar eens over zeggen!?!?)
5. Sign (Gaap, ogen dicht, ogen open, Daan draaide zich lekker om met de ogen dicht..., saaie film, beetje vaag verhaal, jammer hoor! Goede slaapfilm...)
6. 40 days, 40 nights (Daan sliep nog steeds, af en toe wakker, de rest lekker duf en suf, ging wel, geen actie, beetje rozige film :S)

7. Ice Age (lekker melige film, dus iets minder suf en duf, af en toe gaapje, maar wel lekker wakker, Daan sliep nog steeds...)
8. Fast and Furious (Leuke film om bij wakker te worden, uit de roes te komen. Eerst ontbeten, dus Daan was inmiddels wel weer wakker..., lekker scheurfilm, geen verhaal...)

Nou, zo zag onze videomathon er ongeveer uit! Het was een gezellig weekend, veel lol, geen slaap! Namens ons allemaal: Bedankt Martin, Roos en Marloes voor de voorbereiding.

Tot volgende keer en tot ziens maar weer!

Greetz,
B@rt (WVA, rechts op foto!!!)

Ps: ik wil graag ook even de mensen met Ahold en Irak-aandelen een warm hart onder de riem steken. Sorry, dit laatste sloeg nergens op. Tot later!



Verhuisberichten en cyberinfo

Martijn Haringman en Willemijn zijn

gaan samenwonen per 9 maart 2003

Hun nieuwe adres is:

Lupinestraat 22-6

1214 GD Hilversum

Telefoon 0650-640445



(advertentie)



Vaartweg 43b - Hilversum
telefoon: 035 - 6 24 74 80

(uitsluitend tijdens openingsuren)

Openingstijden:

Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur

uniformen

broeken

dassen

bloesen

truien

boeken

kampeeruitrusting

cadeaubonnen

insignes

etc. etc.

(advertentie)



den Butter
techniek

data-/telecom elektra beveiliging

**30 jaar toonaangevend
installatiebedrijf
voor Gooi en omstreken**

- All-round elektrotechnisch installateur
- Beveiligingsspecialist met officiële erkenning van verzekeraars en politie
- Telefooninstallaties
- Computerbekabelingen
- Verkoop van elektrotechnisch materiaal aan bedrijven en particulieren
- Vakkundig advies

Bodemanstraat 54a • 1216 AL Hilversum • T 035 623 6 625 • info@denbutter.nl • www.denbutter.nl

Oude kranten, Wilde Vaart

Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalsel-
aan:

10 mei

14 juni

5 juli --> eerste weekend zomervakantie (en 1e weekend van de maand, i.p.v. 2e week-
end zoals gewoonlijk)

Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons om bij de container.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Wouter Klein 035-7720131

Pim Dorrestijn 06-24284220



Telefoonnummers bestuur



Voorzitter	Ruurt Stapel	035-6242471
Secretaris	Ellen Brouwer	035-6216022
Penningmeester	Harry Rörik	035-6945263
Onderhoud gebouwen	Martijn Haringman	0650-640445
Beheer Diependaalselaan	Joke de Jong	035-6232564
Beheer Schuttersweg	Herma van Ouwerkerk	035-6215533
Groepsbegeleiding welpen	Wieke Broeders	035-6234006
Groepsbegeleiding bevers	Dorien Meester	035-6215361
Groepsbegeleiding zeeverkeners	Ben van Hengstum	035-6236766
Materiaalmeesters	John de Jong	035-6858045
	Ronald Sloof	035-6239994
Vertrouwenspersonen (intern)	Danny van der Linden	035-6839850
	Ellen Reurings	06-50966511
	Maud Pellen	035-6285015
Vertrouwenspersoon (extern)	G. van Voorst Vader (huisarts)	
Ledenadministratie	Gerda Kooger	035-6915117
	Mossenmeent 9	
	1218 AT Hilversum	
Secretariaat	Ellen Brouwer	035-6216022
	Diepeweg 15	
	1211 AE Hilversum	



Telefoonnummers teamleiding

Bevers	Herma van Ouwerkerk	035-6215533
Pieter Maritshorde	Heleen van der Horst	035-6219927
Albert Schweitzerhorde	Rick Stapel	035-6242471
Neuweghorde	Guno Heitman	035-6230543
Sioniehorde	Maurice Seinen	035-6216542
Ankerwacht	Erik Rosendal	035-6288045
Bakboordwacht	Wouter de Jong	035-6217398
Pocahontaswacht	Ronald Frank	035-7726973
Wilde Vaart Antarctic	Wouter Klein	035-7720131
Matancastam	Laurens van Wageningen	035-6284829
Rimpelstam	Niels Brügemann	0652-471532
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan		035-6219965
Website Zuiderkruisgroep	www.zuiderkruis.nl	
Webmaster	Danny van der Linden	035-6839850
Postmaster	Ben van Hengstum	035-6236766

data en mededelingen

Algemeen

1e dinsdag van de maand

1e zaterdag van de maand

2e zaterdag van de maand

Op afspraak

Op afspraak

bestuursvergadering

schippersraad

krantenactie WVA

akelaraad

spelraad



verzendadres:
1216 AL - 60